



ICH
BIN
EIN
BER
LINER



**IMM
ER
EIN
BER
LINER**




Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών στο πανεπιστήμιο Frederick άρχισαν το 1997 μετά από μια αυστηρά προσωπική ανάγκη. Μια ανάγκη που κατέληξε να γίνει ετήσιος θεσμός κάθε τελευταία βδομάδα του Ιανουαρίου! Από το 1997 πάμε Ρώμη, Φλωρεντία, Βουδαπέστη, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Λισσαβόνα, Παρίσι. Μια εβδομάδα σε μια πόλη με πλούσια αρχιτεκτονική, σχεδιαστική και εικαστική δραστηριότητα. Έχω δει φοιτητές να αλλάζουν χαρακτήρα και διάθεση για μάθηση και να γίνονται δεκτικοί στην

οπτική κουλτούρα μετά από ένα τέτοιο ταξίδι. Το ταξίδι είναι μάθηση. Το ταξίδι είναι εμπειρία. Το ταξίδι είναι περιπέτεια. Προτεραιότητα μου είναι η μάθηση, η εμπειρία και η περιπέτεια, για αυτό και με την πρώτη ευκαιρία 'λείπω σε ταξίδι'. 50 άτομα από το τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών πάνε στο Βερολίνο από τις 26.01.09 μέχρι και την 01.02.09. Φοιτητές, καθηγητές και φίλοι! Η προετοιμασία αρχίζει μια εβδομάδα πριν την επίσημη αναχώρηση με τέσσερις ταινίες που κυριολεκτικά σε βάζουν στο πετσί της πόλης από το 1930 μέχρι και σήμερα. Αρχή με Cabaret.....at cabaret

....au cabaret.....im cabaret! Ακολουθούν τα Φτερά του Έρωτα. Λέω γεια στον Λένιν και καταλήγω να εισβάλω στη Ζωή των Άλλων. Τέσσερις ταινίες, μια ολόκληρη πόλη μέσα από τραγούδι, πόλεμο, έρωτα, ποίηση, σχιζοφρένεια και ανθρωπιά. Το Βερολίνο είναι μια αστείρευτη πηγή δημιουργικότητας. Τεράστια, φιλόξενη, μητροπολιτική, φιλική, οικεία και ανεκτική πόλη για όλους. Μια πόλη με τρομερά έντονη ιστορία. Ίσως και εγώ να κρύβω μέσα μου ένα Βερολινέζο.

Κώστας Μάντζαλος

BERLIN



Ταξίδι, κάτι που μέχρι πριν δύο χρόνια έκανα μόνο στη φαντασία μου. Κάποιος γνωστός μου είχε πει «μην το σκέφτεσαι, κάποιος λόγος θα υπάρχει που ακόμα δεν μπήκες στο αεροπλάνο. Τα πάντα στην ώρα τους.» Το πρώτο μου ταξίδι το έκανα πριν 2 χρόνια για να επισκεφτώ τον πατέρα μου που μένει στο εξωτερικό. Το δεύτερο ταξίδι το έκανα στις 26/01/09...Berlin, Berlin!!! «Είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη και η όγδοη πιο πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση»... μεγάλη πόλη ... σε μια βδομάδα δεν μπορείς να τη δεις

κι αν καταφέρεις να τη δεις, δεν θα την ακούσεις...Δεν έχω επιλογές για να κρίνω ή να συγκρίνω. Το Βερολίνο, όμως, μου έδωσε την ευκαιρία να νιώσω «κάτι» διαφορετικό, που στα 23 χρόνια της ζωής μου δεν κατάφερα να νιώσω στην Κύπρο. Μου επιβεβαίωσε τη σκέψη ότι γνωρίζοντας άλλες κουλτούρες κάνοντας ταξίδια, σου ανοίγει κι άλλα κουτάκια στο μυαλό σου! Ο κόσμος σέβεται και ασχολείται περισσότερο με τη δημιουργικότητα! Είναι φιλόζωος! Είναι...μια εποικοδομητική αξέχαστη εμπειρία.

Άννη Δαμιανού

“Ich bin ein Berliner”... “Είμαι ένας λουκουμάς”, ναι λοιπόν το παραδέχομαι και νιώθω περήφανη! Δεν με έπεισαν πως ο John F. Kennedy (http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy) το είχε πει κατά λάθος! Έτσι με τα παιδιά αποφασίσαμε να δούμε τι σπουδαίο έχουν οι λουκουμάδες στο Βερολίνο! Ένα έχω να δηλώσω, ευχαριστώ τον Κώστα που περπατώντας χάναμε τις θερμίδες, αλλά μαθαίναμε και την πόλη, γιατί ως γνωστό περπατώντας πας στην πόλη! Μια πόλη που σε κατακλύζει από ιστορικό και καλλιτεχνικό δέος, που σε κάθε γωνιά

της υπάρχει κάτι που σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Μας κατέκλυσε όμως και με μια τελευταία γλυκιά ανάμνηση. Τη ζάχαρη άχνη που έπεφτε από τον ουρανό την μέρα της αποχώρησής μας από το Βερολίνο, μετατρέποντας το σε ένα λαχταριστό πειρασμό που δεν μπορείς να του αντισταθείς.
Berlin. Dankschen

Υ.Γ.: Παιδιά... Λουκουμάδες πήραμε?!

Γαβριέλα Κωνσταντίνου

Berliiiiiin!!!!...όταν σκέφτομαι τη λέξη αυτή απλά χαμογελώ. Διάφορες εικόνες περνούν από το μυαλό μου...το χιόνι, ο πύργος, η πλατεία, η τρελλοπαρέα που είμασταν μαζί. Ήταν όλα τόσο ωραία, σχεδόν σαν να ήταν όνειρο. Μακάρι να μην ξυπνούσα ποτέ!

Το ήξερα ότι θα πήγαινα πίσω ξανά.. Αλλά όχι τόσο σύντομα.. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Το Βερολίνο είναι Υπέροχο. Άλλη κουλτούρα, άλλος πολιτισμός. Σου ανοίγει το πνεύμα αλλά και την ψυχή. Δικαιολογημένα πλέον θεωρείται πως είναι η πρωτεύουσα του Design!! Η ατμόσφαιρα, τα μοντέρνα κτίρια, ΌΛΑ! Ακόμη και οι περίφημες Berlin Buddy Bears σου δημιουργούν μια δημιουργική διάθεση.
Berlin totally rocks!!!

Μαρίνα Χριστοδούλου

Μαρία Γεωργίου





Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
Αναχώρηση με Ουγγρικές αερογραμμές με προορισμό Βερολίνο μέσω Βουδαπέστης στις 04.00. Αφίξη στο Βερολίνο Τέγκελ στις 09.10 και μεταφορά στο ξενοδοχείο Park Inn στην Alexanderplatz. Συνάντηση ξανά στις 16.00 για μια σύντομη περιήγηση στη γύρω πλατεία και την περιοχή Mitte.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με λεωφορείο στις 11.00 για μια περιήγηση στην πόλη του Βερολίνου. Η περιήγηση διαρκεί 2 ώρες.

Θα πορευτούμε έπειτα με τα πόδια στο νησί των μουσείων και τον καθεδρικό της πόλης καταλήγωντας στην Πύλη του Βραδινβούργου, το κοινοβούλιο την πλατεία Postdamer και το check point Charlie.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε στις 11.00 για μια επίσκεψη σε 2 κέντρα σύγχρονης τέχνης. Το Hamburger Bahnhoff για την έκθεση Cult of the Artist: "I can't just slice off an ear every day" από τη συλλογή του Friedrich Christian Flick. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στην έκθεση 'Forwards 08' στο κέντρο τέχνης Daimler Chrysler.





Έχω πάει σε όλα τα ταξίδια που έχουν οργανωθεί από τον πρώτο χρόνο των σπουδών μου. Κάθε χρόνο μπορεί να αλλάζει ο προορισμός, οι συνταξιδιώτες, οι εμπειρίες και οι γνωριμίες όμως παραδέχομαι ότι ο ενθουσιασμός είναι κάθε φορά ο ίδιος με του πρώτου ταξιδιού, της αναπάντεχης προσμονής για την μέρα της αναχώρησης και τη μελαγχολία της επιστροφής και του τέλους ενός υπέροχου ταξιδιού. Όσοι έχουν πάει σε έστω και ένα από αυτά τα ταξίδια, πιστεύω, θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι δεν είναι απλά ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ, το Παρίσι, τη Ρώμη ή το Βερολίνο, όπου θα θαυμάσεις την υπέροχη αρχιτεκτονική, τη διαφορετική

νέα κουλτούρα, τις μοναδικές εκθέσεις, και πολλά άλλα. Χωρίς τα πάρα πάνω να κάνουν την αξία τους, κάθε ταξίδι είναι περισσότερο μια εμπειρία αξέχαστη, μοναδική με στιγμές που ίσως δεν θα έχεις την ευκαιρία να ξαναζήσεις. Μπορεί να ακούγομαι ρομαντική, περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Συγχωρήστε με αν συμβαίνει αυτό, όμως ίσως να φταίει η μελαγχολία που με διακατέχει με τη σκέψη ότι τελείωσε ακόμα ένα ταξίδι. Σίγουρα αυτό διορθώνετε με τον ενθουσιασμό και με την ιδέα ότι ένα καινούριο ταξίδι πλησιάζει.

Παναγιώτα Χριστοδούλου



ICH
LIEBE
BER
LIN





Παρασκευή νύχτα, μια παρέα από πέντε άτομα, να ψάχνουμε ένα μπαράκι. Ξέραμε μόνο την οδό, που μετά από συνηνοήσεις συνοδευόμενες από νοήματα με τον οδηγό του ταξί, καταλάβαμε πως ήταν για κάποιον λόγο αδύνατο να την βρει. Αποφασίσαμε να κατέβουμε. Μετά από αρκετά μέτρα περπάτημα, ακούμε τον οδηγό να μας φωνάζει να πάμε πίσω προς το μέρος του. Αποδείχτηκε πως ένα ορθογραφικό λάθος στην οδό, είχε μεγάλη σημασία. Ο οδηγός είχε συνεχίσει το ψάξιμο ακόμα και μετά που είχαμε κατεβεί από το ταξί και είχαμε ήδη κάπως απομακρυνθεί

από αυτό. Προσφέρθηκε στη συνέχεια να μας πάρει στο μέρος που ψάχναμε χωρίς επιπλέον χρέωση, για το οποίο. Όταν κατεβήκαμε από το ταξί, επιχειρήσαμε να δώσουμε λεφτά στον οδηγό αλλά αυτός τα αρνήθηκε. Όλα τα κλισέ που είχαμε στο μυαλό για τους οδηγούς ταξί κατάρρευσαν αμέσως. Και ήμασταν στο μέσο του Βερολίνου. Μια μεγαλούπολη στη βόρεια Ευρώπη... με πολλή ανθρωπιά!

Κατερίνα Woeher



Αγαπώ το Βερολίνο, μια πόλη μαγική γεμάτη ιστορία, τέχνη και πολιτισμό. Από την Alexanderplatz μέχρι την Postdamer Platz μια διαδρομή γεμάτη επιβλητικά κτίρια, souvenir shops γεμάτα με τον AMPELMANN ο οποίος φιγουράρει στα φώτα τροχαίας για τους πεζούς. Ο Ampelmann μας καθοδηγούσε στο δρόμο. Παρατήρησα τους ανθρώπους, τα αξιοθέατα τα design shops τις συγκοινωνίες τα μουσεία τα shopping malls κομμάτια από το τείχος του Βερολίνου, τη γερμανική κουζίνα. Αυτά λοιπόν, αποκαιρέθησα το Βερολίνο με θλίψη γιατί απλά κανείς δεν ήθελε να φύγει. Auf Wiedersehen Berlin.

Τουμαζίνα Δημητρακοπούλου



ICH
LIEBE
BER
LIN



Ξύπνησα από το όνειρο η ακόμα κοιμάμαι? Το όνειρο αρχίζει μόλις πάμε στο Βερολίνο, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος με διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα.. Το Βερολίνο ένας προορισμός τέλειος για να σου ανοίξει η ψυχή και το πνεύμα . Μια Πόλη πανέμορφη με μια μοντέρνα και εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική. Ένα όνειρο που δεν θέλεις να τελειώσει. Αλλά κάπου τελειώνει το όνειρο και ξυπνώ και καταλαβαίνω ότι τελειώσε το ταξίδι στην πιο τέλεια πόλη το Βερολίνο.

Μαρίκα Σωτηρίου



ICH LIEBE BER LIN

Ίσως αυτή την πόλη να την είχα μέσα μου από πριν. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς την οικειότητα που νιώθω για αυτό το αστικό περιβάλλον με την σύγχρονη και πειραματική του αρχιτεκτονική, τον ξεχασμένο διαχωρισμό, την μυρωδιά της καπνιστής μπύρας, την τέχνη που βρίσκεται παντού στους δρόμους, και το "Zapata Café". Έχω απλά αφήσει ανοικτούς λογαριασμούς με αυτή την πόλη.
"Immer ein Berliner".

Χρυσόστομος Ιωσηφιδής

Βερολίνο! Κρύο, γκριζό, όμορφο. Περπατάμε, βλέπω θαυμάζω. Κρυώνω αλλά δεν με νοιάζει. Χαμογελάς, χαμογελώ, φωτογραφίες, παρέα γέλια και άλλες φωτογραφίες. Χρώματα, χιόνια, χορέυω χαρούμενη, γεμάτη, ανανεωμένη. Άρησες, τρέχω, ταξί, τρένο. Θέλω till water όχι gas. Θέλω κάτι ζεστό. Γελάμε δεν θέλω να φύγω!

Δεν βρέθηκα τυχαία εδώ! Και η έκπληξη με γέμισε χαρά. Τα τοπία που δεν γνώριζα με γοήτευσαν.

Μαρία και Έμιλυ Μιχαηλίδου





Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε στις 11.00 για επίσκεψη στο μουσείο Guggenheim και την έκθεση του καλλιτέχνη Anish Kapoor, 'Μνήμες'. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στα αρχεία Bauhaus και αμέσως μετά στο Ιουδαϊκό μουσείο.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε στις 11.00 για το κεντρικό πάρκο του Βερολίνου το Tiergarten. Θα επισκεφτούμε τη νέα εθνική πινακοθήκη του αρχιτέκτονα Mies van der Rohe για την έκθεση 'Celebrations' του Jeff Koons.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε στις 11.00 για περιήγηση σε διάφορες μικρές γκαλερί στην περιοχή Mitte όπου εγκαταστάθηκαν από διάφορα μέρη του κόσμου εδώ και 20 χρόνια που έπεσε το τείχος.

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2009
Η Κυριακή είναι ελεύθερη μέχρι τις 17.00 όπου θα επιβιβαστούμε σε λεωφορείο για μεταφορά στο αεροδρόμιο Tegel . Αναχώρηση από Βερολίνο στις 20.35. Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας μέσω Βουδαπέστης στις 03.10.



Berlin, Berlin, Berlin... όταν φέρνω στο μυαλό μου το Βερολίνο παγώνω! Το κρύο ήταν πολύ! Αλλά μετά έρχονται στο μυαλό μου όλες οι ωραίες στιγμές και όλα αυτά που ήταν ένας καινούργιος κόσμος που μόλις ανακάλυπτα, κάτι που δεν έχω δει και ξαναζήσει. Τεράστιοι δρόμοι, τεράστια και πανέμορφα χτίρια, χτίρια παλιάς αρχιτεκτονικής που σμίγονται με φανταστικές δημιουργίες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Γνωρίζω πράγματα που μέχρι τώρα έβλεπα μόνο στα βιβλία μου και δεν μπορώ να το πιστέψω. Περιπατώντας στους πλατιούς, πολυσύχναστους δρόμους του Βερολίνου μια παράκαμψη σε μια στοά,

ξαφνικά να βρίσκομαι σε στενά δρομάκια αντικρίζοντας το μεγαλείο της τέχνης, κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους που σε ταξιδεύουν κάπου αλλού. Και ξαφνικά να μεταφέρεσαι κάπου αλλού σε μια άλλη μαγεία που το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να ανοίξεις τα χέρια, να κοιτάξεις τον ουρανό και να απολαύσεις τις λευκές νιφάδες που πέφτουν απαλά πάνω σου. Κλείνω τα μάτια, νιώθω πως βρίσκομαι εκεί και ένα διάπλατο χαμόγελο σχηματίζεται στο πρόσωπο μου. Βερολίνο, ευχαριστώ! Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά!

Γιώτα Κλαγγίδου

Ξεποδαριάστηκα στο Βερολίνο Φτάνοντας με το που είδα τον μουντό και καταθλιπτικό καιρό, τα ψηλά χτίρια χαμένα στα σύννεφα και το τσουχτερό κρύο αμφέβαλα για το πόσο καλά θα περάσουμε. Όμως η διαίσθηση και αρχική μου γνώμη γρήγορα άλλαξε προς το καλύτερο. Το όλο σκηνικό που άρχισε να στήνεται μπροστά στα μάτια μου με εντυπωσίασε. Απέραντοι πολυσύχναστοι δρόμοι με κτίσματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η καλλιτεχνική λεπτομέρεια υπήρχε παντού. Βερολίνο και ξερή μπαγκέτα τρελαίνομαι.

Μενέλαος Θεοδοσιάδης





ΞΕΦΡΕΝΗ-Χωρίς όρια-Χωρίς Ωράρια-Χωρίς άγχος ΒΕΡΟΛΙΝΟ: αστείρευτη πηγή ιστορίας και πολιτισμού! Danke Bitte Morgen. Ανδρέας Θεοδώρου

Το Βερολίνο έχει μια μοναδική ομορφιά και ξεχωρίζει μέσα από την αρχιτεκτονική του και μέσα από την ιστορία του. Χριστίνα Δημητρίου



Μια πόλη απίστευτη, γεμάτη τέχνη. Η ζωή στο Βερολίνο είναι τόσο ενδιαφέρουσα που πραγματικά θέλω να επιστρέψω...ΤΩΡΑ!! Στέλλα Αυξεντίου

...έγραφε FASHION WEEK Berlin, όταν μπήκαμε μέσα νόμισα ότι ήταν όνειρο Μια εμπειρία που θα την θυμάμαι για πάντα . Βιργινία Κωνσταντίνου.



Το Berlin ήταν υπέροχο. Μουσεία, γκαλερί, τέχνη, χιόνι και πολλή διασκέδαση. Ειλικρινά το Βερολίνο ήταν ΤΕΛΕΙΟ !!!!!!!!!!!!!!! Άννα Μαρία Πέτρου.

Βερολίνο μια πόλη όμορφη, φιλική και μοναδική. Το Βερολίνο έχει μια καταπληκτική αρχιτεκτονική κουλτούρα και σύγχρονο design. Παντελής Σιαλής





Βερολίνο μου!!!! Πριν ακόμα φτάσουμε σκεφτόμουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού εάν θα έκανε κρύο και εάν θα πενούσα καλά χωρίς τον Τάσο να με συνοδεύει σε ένα ακόμα ταξίδι μου με το Design Department. Το Βερολίνο ταυτίζεται άμεσα με κάθε άνθρωπο, που κάποιος επέλεξε να μοιράσουν τη ζωή του στα δύο. Τα σημάδια όλου του πόνου και της απόνωσης είναι παντού, έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του, σημάδια που δεν θα φύγουν ποτέ και αποτελούν έργο κοινής θέας για κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει και να κατανοήσει την αιτία, όλης αυτής της πορείας προς την καταστροφή.

Το Βερολίνο κατάφερε να ξεφύγει από όλα εκείνα που του στέρησαν. Για 20χρόνια τώρα είναι το κέντρο της εξέλιξης. Όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την μοιρασμένη Κύπρο, μόνο που εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην εποχίτης καταστροφής. Είναι λες και ο χρόνος να πάγωσε και πλέον ο δρόμος προς την εξέλιξη να φαντάζει σαν ένα άπιαστο όνειρο. Ως πότε ακόμα θα περιμένουμε να κλείσουμε τις πληγές του πολέμου στο άλλο μας μισό, πόσα χρόνια ακόμα πρέπει να περάσουν;

Μαρίνα Καραγιώργη



Guten Tag from Berlin! Ανακαλύπτουμε σταδιακά την υπερσύγχρονη και ατέλειωτη πόλη. Εδώ οι σελίδες των art books γίνονται πραγματικότητα και η τέχνη τρόπος ζωής... όλα ασύλληπτα! Πάραυτα, περπατώντας στην παγωνιά της πόλης, διασχίζοντας πάρκα, διασταυρώνοντας δρόμους, κόβοντας αμέτρητα εισιτήρια του μετρό, βγάζοντας αμέτρητες φωτογραφίες, κουβεντιάζοντας με παλιούς και νέους συμφοιτητές, θα υπογραμμίσω τη φράση του Lord Tennyson "I am a part of all that I have met."

Μαρία Ανδρέου



ICH
BIN
EIN
BER
LINER

Το ταξίδι στο Βερολίνο έγινε από τις 26.01.09 μέχρι τις 01.02.09. Οι συμμετάσχοντες έμειναν στο ξενοδοχείο Park Inn, Alexander Platz

Αναξαγόρα Μαρία
Ανδρέου Μαρία
Απράντες Κάρλα
Αυξεντίου Στέλλα
Βέρνερ Κατερίνα
Βρυωνίδης Αλέξης
Γαλίδη Άρτεμις
Γεωργίου Μαρία
Γεωργίου Χαράλαμπος
Γιωργάκη Γιωργάκης
Δαμιανού Άννη
Δημητρακοπούλου Τουμαζίνα
Δημητρίου Χριστιάννα
Θεμιστοκλέους Χρύσω
Θεοδοσιάδης Μενέλαος
Θεοδώρου Ανδρέας
Ιωακίμ Άγγελος
Ιωάννου Νικόλας
Ιωάννου Σταυρούλα
Ιωσηφίδης Χρυσόστομος
Καραγιώργη Μαρίνα
Καραμοντάνη Σοφία
Κλανγκίδου Παναγιώτα
Κουνής Κωνσταντίνος
Κυπριανίδου Μερόπι
Κυριάκου Γιώργος
Κωνσταντίνου Βιργινία
Κωνσταντίνου Γαβριέλα
Λαμπούρης Νικόλας
Λοΐζου Κωνσταντίνος
Μάντζαλος Κώστας
Μιχαηλίδου Αιμιλία
Μιχαηλίδου Μαρία
Ειναρής Σάββας
Πατίχη Ιωάννα
Πάυλου Γεωργία
Περικλέους Βίκυ
Πέτρου Άννα Μαρία
Σάββα Μιχάλης
Σιαλής Παντελής
Σπύρου Κωνσταντίνος
Σταυρινού Έλενα
Σωτηρίου Μαρίκα
Χαραλάμπος Στέλλα
Χατζηαποστόλου Παναγιώτης
Χατζηλούκας Γιώργος
Χριστοδουλίδη Μαριλένα
Χριστοδούλου Γεωργία
Χριστοδούλου Μαρίνα
Χριστοδούλου Παναγιώτα